

# REFLECT

Ursuline Sisters  
Generalate  
Rue Musin 1  
1210 Brussels



March 2018

## Het mysterie van het geloof

“Het mysterie van het geloof”. is een zin die we vaak horen net na de consecratie in het eucharistisch gebed van de mis. Ik heb erover nagedacht, over die woorden, die gevolgd worden door de verkondiging:

**Wij verkondigen uw dood, o Heer  
en belijden uw opstanding  
tot jij wederkeert.**

### **We verkondigen uw dood, o Heer.**

Iets verkondigen vereist het verlangen en de overtuiging dat het de moeite waard is om het nieuws bekend te maken. We moeten overtuigd zijn van wat we de anderen vertellen. Aanvaarden we het kruis van onze eigen kwetsbaarheid en tekortkomingen in het verkondigen van het Goede Nieuws?

Van tijd tot tijd is het goed om onszelf in de spiegel te bekijken en toe te geven dat we ten goede moeten veranderen. Ons geloof geeft ons de zekerheid dat we door Jezus' dood verlost zijn van de schuld van onze zonden. Is het dan geen tijd om na te denken over hoe we het goede nieuws op onze eigen unieke manier kunnen verkondigen, in de overtuiging dat zelfs de kleinste gebaren in liefde gemaakt, een

middel zijn om het Evangelie te verkondigen? Zoals Maria van Magdala, toen ze vaststelde dat de zware steen reeds was weggerold en dat Jezus niet meer in het graf lag, zich haastte om de leerlingen te vertellen dat Christus echt was opgestaan!

Wat is goede nieuws dat de verrezen Heer ons wil doen verkondigen in deze paastijd? Aanvaarden we zijn uitnodiging om in ons dezelfde passie als onze stichter te vernieuwen? Zijn we blijde getuigen van Gods liefde en mededogen? **(gebed voor de tweehonderdste verjaardag).**

### **En belijd uw verrijzenis**

In het Frans wordt het woord 'vier' uw verrijzenis! gebruikt in plaats van *belijd* uw verrijzenis. Vieren heeft voor mij een andere betekenis dan belijden. We belijden of geven openlijk toe wat we geloven door het vieren en aanvaarden van Gods uitnodiging tot nieuw leven. Hoe vier ik en belijd ik de verrijzenis van Jezus?

Het verrijzenisgebeuren van 2000 jaar geleden heeft nog steeds betekenis vandaag. Ik vind betekenis in het mysterie van de Verrijzenis wanneer ik denk aan de kracht van de liefde die in dit geval de dood overwon. De lente zorgt in veel

landen voor nieuw leven en een gevoel van vernieuwing na een lange winter. Of we nu in een stad of dorp wonen, in een warm klimaat of in een gematigd klimaat, we ervaren allemaal een vreugde en vernieuwing die Pasen onze wereld brengt. Hoewel we duisternis en geweld om ons heen kunnen zien, toch overwint het licht de duisternis. Liefde is de manier om licht in de wereld te brengen.

Misschien verlopen de dingen niet allemaal zoals we ze gepland hadden maar met Pasen kunnen we de zonnige kant van het leven zien en beseffen dat de nare zaken ook zullen voorbij gaan. We worden geroepen tot een voller leven en te genieten van de zon.

### ***Tot je terugkomt***

We wachten op jouw komst in "glorie", zoals het in het Frans wordt uitgedrukt. Terwijl we wachten tot Jezus weer in "glorie" komt, hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om van onze planeet aarde een vreedzamere, veiligere en schonere plaats te maken. Onze tijd op aarde kan lang of kort zijn maar we weten tenminste dat, als het voorbij zal zijn, ons de "glorie" wacht van het eeuwig leven.

Elke dag, wanneer ik langs de Koningsstraat loop, voor het Generaalat, valt het me op dat er een verschil bestaat tussen de lawaaijige, rommelige straat buiten de Botanische Tuinen en de prachtige fontein, bloembedden en gemanicuurde hagen die het landschap binnen de tuinen vorm geven. Mensen komen in massa naar het groene landschap

van de tuinen, die een oase van rust bieden te midden van het lawaai en de drukte van de straat.

Zo is het ook met ons religieus leven; we moeten ruimte vinden om frisse lucht in te ademen en van tijd tot tijd te ontsnappen op een rustige plek voor gebed en contemplatie. God komt tot ons door de schoonheid van zijn schepping.

Met de hulp van de natuur, waar ook onze geliefde plek is, vinden we rust en herstel en zijn we klaar om de unieke uitdagingen aan te gaan waar we dagelijks mee te maken hebben.

Waar vind je je uitgelezen plek om Gods schepping te bewonderen tot hij terug komt in "glorie"?

Zr. Jane Quinlan, OSU

De leden van het Leidingsteam wensen u een gezegend Pasen. Dit jaar biedt ons een speciale gelegenheid om samen het Goede Nieuws



van Jezus te vieren, ons bewust te herinneren en te vieren wat onze Heer allemaal voor ons heeft gedaan gedurende deze 200 jaar, sedert ons bestaan in de Kerk.

Ons 200ste Jubileumjaar is het hoogtepunt van onze getuigenis: "Ik heb de

Heer gezien". Hij stuurt ons op een missie om "Het vuur van de Liefde opnieuw aan te steken". Deze woorden krijgen een nieuwe betekenis met de verrijzenis van Jezus: een nieuw begin met een gelegenheid om ons te verheugen en God te danken voor zijn liefdevolle zorg en bescherming.

Met Pasen geeft God ons een gelegenheid om opnieuw te beginnen en te genieten van een nieuwe relatie met hem. Als leden van dezelfde congregatie zijn we allen geëngageerd om de weg te bewandelen die God voor ons heeft voorbereid, de vreugden en de lasten te delen die reizigers ondervinden en ons te verwonderen over de wonderen en verrassingen die ons wachten de volgende 100 jaar.

*Gelukkig Pasen!*

Zusters Bimla, Bernadette,  
Nirmala, Jane

### **Gedenkwaardig geschenk van onze stichter, Pastoor Joannes Lambertz**

Na acht jaar wachten, heeft het Ursuline Transit Huis, Kolkata, nu de eer van de Sacramentele Aanwezigheid van onze Heer. Met de Canonieke toestemming van Zijne Genadige Thomas D'Souza D.D., de Aartsbischop van Kolkata, werd de kleine kapel van de residentie gezegend en ingewijd door de parochiepriester, Eerwaarde Fr. J. Hermil D'Souza, op 6 januari 2018. Het Heilig Sacrament werd in een tabernakel geplaatst en opgesteld in een hoek van de kapel. De broeders van

Liefde (M.C.) en de parochianen zegenden de gelegenheid. Vanaf nu hebben we het geluk wekelijks de Heilige Mis te kunnen bijwonen. Het is een zeer heilig en gedenkwaardig geschenk van onze stichter, Pastoor Joannes Lambertz, bij het gouden 200-jarig jubileum van onze stichting.

Nu is het hele huis de verblijfplaats van Jezus geworden, onze Heer, de eeuwige bron van vrede en



vreugde. Deze historische gebeurtenis heeft een opmerkelijk verschil gemaakt in ons leven en onze missie. Wij, Zr Premdani Xess en Zr Esther Pratiti Kerketta danken God, onze Kerkelijke Autoriteiten en het Provinciaal Bestuur van Ranchi Provincie oprecht voor hun zegeningen, vriendelijke gebeden en steun.

Zr. Esther Pratiti Kerketta, OSU

### **Spirituele conferentie in DR Congo**

Enkele Zusters woonden een spirituele conferentie bij in Bukavu. Het thema was "weldaden bij de toepassing van religieuze geloften als middel tot uitdrukking en verwezenlijking van mijn religieuze wijding". Pater KIAKA zei dat we dubbel gewijde mensen zijn, door ons doopsel en onze geloften.

Onze wijding bindt ons aan een persoon, een activiteit, God. We kiezen om onszelf toe te wijden omdat we begrijpen dat dat

heel belangrijk is voor ons. Door onze wijding geven we onszelf voor een tijd of voor altijd aan God. Mensen kunnen het ene goed voor het andere, dat ze belangrijker vinden, opofferen ; deze keuze wordt vrij genomen. Religieuze wijding is een speciale wijding die geworteld is in de hoop.

We zijn niet gewijd voor onze eigen voldoening maar we moeten anderen helpen om hun doopgeloften na te komen.. Dat helpt ons onze apostolische wijding te begrijpen. Dus we moeten ons niet door anderen laten leiden op de verkeerde wijze; het is aan ons om hen op het juiste pad te brengen.

De gedoopten en gewijden worden geroepen om de Heer lief te hebben ; het enige verschil is dat de gewijden zichzelf volledig aan de Heer geven. We geven onszelf als geschenk. Onze wijding moet ons naar heiligheid leiden en als we geen moeite doen om deze heiligheid te bereiken, wat is dan het nut van gewijd te zijn? Samengevat enkele voordelen van onze geloften: kuisheid versterkt ons vermogen om alleen te zijn, armoede maakt ons gevoelig voor het lijden van anderen, gehoorzaamheid geeft meer innerlijke vrijheid.

**Eerbetoon aan Zuster Georgetta De Schutter vanwege de Zusters van de Vice Provincie Congo**

" Goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van je Heer" Mt 23 14-30  
Groot was ons verdriet toen we het overlijden vernamen van onze dierbare

Zuster Georgette De Schutter in België. Ze was een missionaris in Congo. In deze moeilijke tijd willen we onze genegenheid betonen en we dragen haar met jullie in ons hart.

Woorden vinden we niet om uit te drukken hoezeer ons dit treft. Zuster Georgette bracht een deel van haar religieus leven door als missionaris, hier in Congo.. Als dochter van de Heilige Angela en Joannes Lambertz behoort zij tot diegenen die het charisma en de zending van onze congregatie bij ons hebben verspreid.

Ze was altijd gemotiveerd om degelijk werk te leveren en ze hield van discipline maar toonde ook altijd veel begrip. Ze heeft de meesten van ons getraind in goede werkgewoonten en om beter te worden in administratie en organisatie.

Dank zij haar zendingsgeest hebben we geleerd om mensen lief te hebben die ons in onze missie zijn toevertrouwd , en om te proberen hun cultuur tot de onze te maken om hen te helpen groeien; Ze had respect voor onze culturen. Ze was een praktische vrouw met een gevoel voor nauwkeurigheid in alles wat ze deed. Voor haar was een "ja" een "ja", een "nee" een "nee".

Deze houding heeft onze Chemchemschool gemaakt tot wat ze nu is. We zijn haar zeer dankbaar. Zuster Georgette, dank u voor alles wat je voor ons hebt betekend en moge je ziel in vrede rusten.

Ursulinezusters van de Vice Provincie van de DR Congo